

Sinds 1986 draait de aarde niet meer!

door prof. Willem W. Maduro

In het propagandablaadje “Schietsport” van december 2011 heeft Piet Hoogeveen een eigen rubriekje “Wet en regelgeving”. Dat gebruikt de ex-voorzitter van de KNSA (en sindsdien op onkostenbasis opererend juridisch adviseur) om zijn persoonlijke missie de schietsport van ongewenste wapens en ongewenste personen te ontdoen, te ondersteunen. We nemen de kwestie rond het kleinkaliber karabijntjes die op een militair wapen lijken. Geweertjes waar Hoogeveen altijd al een hekel aan heeft gehad. Waarom? Een moeilijke jeugd, wellicht? Nooit voor vol aangezien door het slag mensen die nou juist met dit soort wapentjes de schietsport bedrijft? Het móét wel iets heel persoonlijks zijn omdat Hoogeveen héél ver en héél diep wil gaan in zijn jihad tegen dit type kleinkaliber karabijn. Hij en zijn vazallen misgebruikten om te beginnen het trieste Alphense schietdrama om zich voorgoed te ontdoen van kleinkaliber karabijntjes.

Zo lichte bondsdirecteur Duisterhof, in het dagelijks leven spreekbuis en beschermeling van Hoogeveen, de Onderzoeksraad Voor Veiligheid verkeerd voor. Duisterhof maakte de OVV wijs dat het kleinkaliber karabijntje niet voldeed aan de technische eisen van de discipline Kleinkaliber Karabijn (KKK). Zodra deze smerige truc boven tafel kwam, **toonden drie onderzoeken - waaronder eentje door de politie - onafhankelijk van elkaar aan dat dit type geweer wel degelijk naadloos voldoet aan alle criteria die het KNSA Schiet- en wedstrijdreglement (SWR) aan de KKK-discipline stelt.** Zie mijn vorige column.

Nou, jammer dan voor Piet en Sander. Maar joh, niet huilen want er komt vast wel weer een andere groep sportschutters die je dwars kunt zitten en ernstig kunt benadelen met je gedraai en geliege in achterkamertjes.

Helaas hebben hier te maken met slechte verliezers. Hun manier om te overleven lijkt de schietsport te ontdoen van mensen die voor niet te veel geld en met geinig uitzierende wapens willen sportschieten. De kleinkaliber karabijnklasse is daar als geen ander geschikt voor. Maar de twee KNSA-zeloten met hun eigen agenda, lijken niets te moeten hebben van schutters die plezier willen hebben. Daar hebben ze waarschijnlijk hun hele leven al last van. Die zijn hinderlijk, houden hun mond niet, slikken niet alles wat “Leusden” hen voorkauwt, ventileren hun mening op irritante wijze (lees: met sterke argumenten) op internet fora, stappen naar de rechter. Kortom: ze vormen per ultimo een bedreiging voor de Ambassadeur en zijn knecht. Die twee willen de schietsport uiteindelijk kleiner hebben, met enkel Lucht, Kleinkaliber en Kleiduiven. Verzin ik niet; hebben ze zelf menigmaal gezegd en aan papier toevertrouwd. (In mijn vorige column heb ik al uitgelegd dat een kleinere KNSA voor de heren geen probleem is. Van 40.000 naar hooguit 20.000. Alle lastige ~~schutters~~ disciplines er uitwerken en alleen kinderen, roosjesmelkers en welgestelden overhouden. Gewoon de contributie van 30 naar 60 euro brengen, zeurt niemand over. Bovendien kan de oplage van het propagandablaadje gehalveerd worden.)

Nu Hoogeveen zijn kleinkaliber karabijn-zaak op technische gronden heeft verloren, slaat hij door. Want, zo schrijft hij in de december 2011-uitgave van het KNSA blaadje, het Schiet- en wedstrijdreglement mag dan wel zo zijn, de KKK-discipline is in 1986 voor héél andere wapens opgericht. Die was uitsluitend bedoeld voor “traditionele jachtkarabijnen”. Ja natuurlijk, Piet. Internet is destijds opgezet door Zwitserse wetenschappers die zich met deeltjesversnellers bezighielden. Dus wil iedereen die geen hoogopgeleide nerd is het internet onmiddellijk verlaten. Dank u. En wil de ANWB vandaag nog alle activiteiten staken die met auto’s en automobilisten te maken hebben, want die “WB” staat voor Wielrijders Bond! Kaf- en korenscheider Hoogeveen vervolgt zijn gezwets door te stellen dat

de technische aspecten van het wapen in relatie tot de eisen in het Schieten wedstrijdreglement, buitensporig zijn benadrukt. Ja, dank je de koe-koek! Politie, verenigingsbesturen, schutters en de vakhandel baseren hun beslissingen uitsluitend op het SWR! Er is immers niets anders. Maar nu Pjotr de discussie verloren heeft, stelt de altijd zo heilige SWR opeens weinig meer voor? Die vent denkt écht dat niemand hem door heeft.

De reglementen zijn dus zomaar tot bijzaak verklaard, ondergeschikt gemaakt aan de privé-mening van de Alwetende. Die vindt dat alleen “normaal uitzierende geweren” mogen worden toegelaten. Gevolgd door: *“Iedereen weet nochtans wat daarmee bedoeld wordt en zeker de sport-schutter die de eis plaatst in de context van de geschiedenis en bedoeling van de discipline KKK.”*

O ja, natuurlijk. Niet de zwart-op-wit vastgelegde voorschriften zijn maatgevend, maar de nergens gedocumenteerde “geschiedenis en bedoeling” van een discipline. En het wordt nog gestoorder. Hoogeveen onderbouwt zijn geraaskal door David Zoetmulder als kroongetuige ten tonele te voeren en te citeren. O nee, hè!

Ik weet niet hoe het komt maar bij het lezen van die naam gingen mijn gedachten meteen naar vroeger. Naar de totstandkoming van de nog immer rammelende WWM, zo gezellig met Peter Tazelaar. Naar de ellende rond de militaire schietbanen op de Leusderheide. En naar recente bestuurlijke rotzooi bij SSV Griffioen. Naar..., ach laat maar.

Onze David – die zichzelf in de peno-pauze opeens Dave is gaan noemen – heeft ooit een commercieel soort handboekje geschreven over de schietsport en bij de discipline KKK een plaatje geplaatst van “een normaal uitzien geweer”. Zo te zien een enkelschots grootkaliber buks uit 1900, maar het gaat even over wat ene David Zoetmulder jaren geleden vond hoe een “normaal” geweer er uit diende te zien. Zo keuvelde Zoetmulder destijds: *“Het is begrijpelijk dat bezitters van bepaalde lichte kleinkaliber geweren, veelal bestemd voor de bestrijding van schadelijk wild, er ook wel eens mee op een schijf willen schieten...”* En dan: *“...hieruit is in 1986 het onderdeel KKK ontstaan...”*

Waar Hoogeveen het liegen tegen de OVV en zijn kruistocht tegen moderne kleinkaliber karabijnen uiteindelijk slechts mee valideert, is dus de fossiele en vooral volslagen subjectieve mening van David Zoetmulder. Alias Dave. Alias Franc. Duivels, hoe het die vent nou eigenlijk?

In feite vinden enkele vastgeroeste KNSA-mannen dat er al decennia lang vele duizenden “foute” semi-automatische kleinkaliber karabijntjes in omloop zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen over die S&W 15-22 maar ook over Adlers, Walther/Umarex, SIG-Sauers, Erma’s, Chiappa’s, Ruger 10-22’s enzovoort. Die zijn allemaal volkomen legaal en terecht op wapenverloven genoteerd, in bezit van schutters en verenigingen en, vlak het even niet uit, ze zitten in de handelsvoorraad van Nederlandse wapenhandelaren en importeurs. Al deze eigenaren leiden op zijn minst een aanzienlijk financieel verlies als deze wapentjes inderdaad niet meer verkocht kunnen worden. Enkel en alleen omdat Hoogeveen c.s. hun ideeën over hoe een “normaal” geweer er uitziet, sinds 1986 niet hebben bijgesteld. En zelfs dan nog: **het neergesabelde karabijntje is qua uiterlijk gebaseerd op de AR15. Een wapen uit begin jaren ’60! Anno 2012 is die vormgeving volstrekt normaal en door iedereen geaccepteerd!**

Het niet tegen hun verlies kunnen van Hoogeveen + aanhang, heeft wederom onze KNSA in discredit gebracht. Niet alleen steeds meer oplettende sportschutters en wapenhandelaren zijn dit KNSA management meer dan beu. Ook in Den Haag, op een bepaald ministerie, maakt men zich er steeds vaker en nadrukkelijker zorgen over. Terecht.