

Incapabel, rancuneus & bad loser

door prof. Willem W. Maduro

Onlangs kreeg onze hoofdredacteur van een KNSA-coryfee het verwijt voor de voeten gegooid dat AK56 Wapenmagazine, en dan met name de columnist – ik dus – uitsluitend negatief over de KNSA publiceert. Om die reden, zo verklaarde de criticaster op agressieve toon, las hij dit magazine nooit.

Onze chef, nooit te beroerd om overal op in te gaan, kaatste terug dat als je een magazine *niet* leest, dat je het dan wel *goed* niet moet lezen. Want niemand van de AK56 Wapenmagazine redactie is anti-KNSA.

Ik resumeer voor de zoveelste keer wat ik al jaren zeg:

1. De Nederlandse sportschutter moet één (1) belangenbehartiger hebben en niet een tobbe vol elkaar vliegen afvangende clubjes. Aangezien de KNSA al bestaat, compleet met capabele lui in commissies en in de districten, is het zinloos om deze sportbond om zeep te helpen ten faveure van een nieuwe entiteit die het wiel opnieuw moet gaan uitvinden.

2. Niet de KNSA maar uitsluitend de Nederlandse *overheid* moet bepalen welke burgers welk wapentuig mogen bezitten. Het per Circulaire geregelde KNSA monopolie moet dus van tafel, liever gisteren dan vandaag. Het vehikel (een circulaire) deugt wettetechnisch niet, de uitvoering is in strijd met de Nederlandse grondwet en de aangewezen monopolist maakt er een zootje van. Vraag dat maar aan ambtenaren “Bijzondere Wetten” die het afgelopen jaar met zoveel onsamenhangende berichten uit Leusden werden geconfronteerd dat ze uiteindelijk enige tijd in staking gingen als het om magnummunitie, wisselsets en kleinkaliber karabijnen ging.

3. Het *bestuur* van onze KNSA deugt niet. Kan niet met dat monopolie omgaan. Is incapabel, rancuneus, een slecht verliezer en begint steeds meer trekjes van een “ons tegen de rest van de wereld”-syndroom te vertonen.

Incapabel. Dat weet een topman van het ministerie van Veiligheid en Justitie inmiddels ook. Want wat had men het allemaal goed voorbereid, de politieke afwikkeling van “Drama Alphen” door middel van het uitfasen van dynamische schietdisciplines en kleinkaliber semi-automatische karabijntjes. De manier waarop was gebaseerd op de assumptie dat KNSA-katvangers Greven en Duisterhof het wel even door de Algemene Ledenvergadering zouden forceren.

Welnu, drs. Arie IJzerman MPA, welkom in de gelederen van mensen die zich hebben verkeken op de KNSA bobo's en hun stellige beweringen. Niet erg, het kan kennelijk dus zelfs een plaatsvervangend directeur-generaal Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding en lid van het management van Europol overkomen. Ik hoop u inmiddels beseft dat u met de verkeerde lui aan tafel zit. Nog niet in staat om een convenant op de correcte wijze te ondertekenen.

Rancuneus. Weet u nog: de affaire TM5200, drie jaar geleden. Waarin het KNSA-bestuur er voor zorgde dat een sportschutter zijn KNSA licentie kwijtraakte omdat hij op een internetforum een *mening* omtrent een *vermoeden* had geuit. Het vermoeden dat de KNSA over bestanden beschikt die privacygevoelige informatie over sportschutters bevatten. Toen dreigementen tegen betrokken schutter niet hielpen, kwam de repressie-machine van het KNSA bestuur in werking en moest de schutter zijn licentie inleveren. En toen deze man in verweer ging en door de KNSA beroepscommissie in het gelijk werd gesteld en daar ruchtbaarheid aan gaf, werd ook de beroepscommissie kort daarna in zijn geheel aan de kant gezet.

Een incident? Nee, chronisch. Getuige hetgeen KNSA secretaris Wim Roelink vorig jaar nog overkwam toen hij, zonder het te weten overigens, in zijn hoedanigheid van advocaat een cliënt verdedigde op een manier die het KNSA bestuur niet welgevallig was. Exit Roelink dus. Is nu vervangen door prof. dr. Van der Plas. Toe maar. Zal toch zeker niet die ethi-

cus/theoloog zijn die destijds de Universiteit van Utrecht voor een kwart miljoen euro schade berokkende met het faillissement van de U-CCR BV? Als dat zo is, moeten we blij zijn dat de prof niet de penningmeester van de KNSA is geworden. Kom ik straks op terug.

Slecht verliezer. Neem het gedrag - als van een verwend kind - van voorzitter Karel Greven tijdens de algemene ledenvergadering 2012. Hij en de zijnen probeerden er voor de aangesloten verenigingen dodelijk wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement doorheen te jassen. Hadden de verenigingen daarmee ingestemd, dan waren ze voorgoed hun autonomie kwijtgeraakt. En ofschoon de sfeer tijdens die ALV geladen was en de gemoederen verhit, nam dat niet weg dat er ook verstandige voorstellen overbleven. Maar nee hoor. Als men bad loser Greven's ideeën niet accepteerde, dan moesten ook de niet-controversiële voorstellen van tafel. Jonkheer Kaerel stelde venijnig ter plekke min of meer vast dat de leden die tegen zijn plannetjes stemden geen verstand van zaken hadden en het grote geheel niet zagen. Kortom, zij waren de armen van geest terwijl Karel alles beter weet. Man, je had beter je koffers kunnen pakken.

Ons tegen de wereld. Zo gedraagt het KNSA bestuur zich. Dat begint met de bekrompen aanname dat wie het niet met hen eens is, niet deugt. En omdat steeds minder mensen het met het KNSA bestuur eens zijn, ontstaat er vanzelf een self fulfilling prophesy. Het vertrouwde ziektebeeld van een dictatoriaal regime. Dat overigens top-jurist inzake verenigingsrecht mr. Fred Kollen heeft ingehoord. Die moet hun waarschijnlijk gaan uitleggen hoe het KNSA bestuur zich van het lastige fenomeen “Algemene Ledenvergadering” kan ontdoen. (Ik zal u alvast gratis verklappen hoe: gewoon alle licentiehouders volwaardig lid van de KNSA maken, de ALV afschaffen en gelijktijdig een ledenraad in het leven roepen die uit zorgvuldig geselecteerde meelopers moet bestaan.) Die ALV is echter, zoals recent gebleken is, het enige middel waarmee de leden een incapabel KNSA bestuur ervan kunnen weerhouden op termijn alle grootkaliber-disciplines kapot te maken.

Wellicht dat Antoon Splinter een frisse inbreng heeft. Die is in 2011 penningmeester van de KNSA geworden, een functie die is voortgevloeid uit de overeenkomst tussen de KNSA en de Nederlandse Vijfkampbond. Splinter (bestuurder van de Vijfkampbond) kon een stoel in het KNSA bestuur krijgen op voorwaarde dat hij eerst lid van een schietvereniging werd. In het huidige KNSA bestuur wordt dus kennelijk de vitale positie van penningmeester ingenomen door een outsider die geen enkele binding met de schietsport, anders dan militaire vijfkamp, had. Oh, wacht. Onder de 40.000 aangesloten sportschutters was natuurlijk geen geschikte kandidaat te vinden.

Nog even terug naar die die meneer die mijn columns niet leest maar wél weet wat erin staat. Aan hem een advies: zet uw grieven op papier en stuur ze naar info@ak56.nl. Uiteraard zult u het zelf nooit onder ogen krijgen – u leest immers Neerlands enige leesbare wapenmagazine niet - maar ik garandeer u dat ze worden gepubliceerd. Alstublieft niet weer zo horkerig en onbeleefd gaan doen, want dat heeft geen enkele zin.

Nee, laten we het liever constructief houden en eens serieus van gedachten gaan wisselen over hoe de alles verlamdende vertrouwensbreuk tussen het KNSA bestuur en de aangesloten schutters hersteld kan worden. En tussen onze KNSA en de Nederlandse overheid. Die wordt met ieder incident ongelukkiger met zo'n gesprekspartner. En dat kan de schietsport nou net niet gebruiken.