

Olifanten

door prof. Willem W. Maduro

Stel: u krijgt een e-mailtje van het ministerie van veiligheid en justitie.
Beste,
Ik heb samen met uw belangenbehartiger achter uw rug om besloten dat u gestraft wordt voor een misdaad die iemand anders begaan heeft, alsmede voor het wanpresteren van mijn politie. U wordt daarom op 31 december 2012 geëxecuteerd. Ik ben benieuwd wat u hier van vindt en nodig u hierbij uit op mijn departement.
De minister

En stel: uw belangenbehartiger is compleet door het ijs gezakt, is door de eigen achterban op alle fronten teruggefloten, heeft aantoonbaar gelogen, heeft aantoonbaar “de politiek” verkeerd ingeschat danwel ook daarover tegen u gelogen, heeft geprobeerd allerlei geniepig certificeringsplannetjes er door te drukken en simultaan de meest enthousiast beoefende takken in de schietsport geprobeerd de nek om te draaien.

En stel: u zit in het bestuur van de getroffen verenigingen, de Nederlandse Parcoursschutters Associatie (NPSA) en de Association for Practical Shooting (APS) en u voelt zich aan alle kanten verraden en voor 100% onterecht tot zondebok gebombardeerd.

In uw positie zou ik razend zijn. Witheet. Woedend. Voorlopig voor geen rede meer vatbaar. Bijna niet meer te houden.

Waarom?

Moet u dat nog vragen?! *De Alphense massamoordenaar had helemaal niets met dynamisch schieten te maken!* Was geen lid van de NPSA of APS. Had nooit “combat” schietoefeningen gedaan. Die gek schoot ongewapende mensen dood die aan het winkelen waren! Zelfs eentje in een rolstoel. Daar heb je geen training voor nodig, laat staan training die je sowieso nergens in de schietsport kunt krijgen.

En toch besloten de minister en het KNSA management dat de dynamische schietsportdisciplines verboden moeten worden. De minister deed dat om het rookgordijn rond het falen van de politie nog dikker te maken en om een politiek statement af te geven. Het KNSA management deed dat om eens lekker grof te kunnen kaasschaven en meeliftend op de agenda van de minister, in één klap van een lastig stel schutters en hun al zo lang verfoeide disciplines af te kunnen komen. Haast is immers geboden want hoelang blijft regisseur Hoozeveld zijn protégé bondsdirecteur Duisterhof nog influisteren wat hij moet doen? (Wie denkt nog dat dit onbetrouwbare figuur op eigen kracht dat topsalaris en dure leaseauto bereikt heeft?!)

Maar wat gebeurde er afgelopen april? De minister kreeg van de door het KNSA-management als onwrikbaar anti-schietsport afgeschilderde “politiek” er van langs tijdens een zitting van de kamercommissie Veiligheid en Justitie. Zelfs zijn eigen partijgenoot vond de plannen te ver gaan en sportschutters die niets misdaan hadden, duperen.

De andere min of permanente bewoner van het achterkamertje, het KNSA management, kreeg op zijn beurt de grootste nederlaag te verwerken in de geschiedenis. Alle gesmede plannetjes moesten immers eerst nog door de leden tijdens Algemene Ledenvergadering (ALV) worden goedgekeurd, wilden zij geëffectueerd kunnen worden. Een via internet massaal te hoop gelopen achterban liet echter voor het eerst zijn stem horen en zijn macht voelen: ALLE snode managementplannen werden op 14 april aldus weggestemd ondanks een massieve lobbycampagne van voorzitter Greven en overbetaalde bondsmalloot Duisterhof.

Terug naar die uitnodiging die door het ministerie aan APS en NPSA was gemaaild toen de minister en het KNSA management nog dachten de twee verenigingen te kunnen uitroeien. Ik zeg u: wat mogen beide aanslagplegers op het grondwettelijke recht op vrijheid van vereniging toch blij zijn dat ik niet de voorzitter ben van een van beide clubs. Ik zou, ondiplomatiek als ik nu eenmaal ben, de uitnodiging als volgt beantwoord hebben:

Beste minister van veiligheid en justitie,

U hebt zonder ons te raadplegen maatregelen voorbereid die onze vereniging in één keer kapot zouden hebben gemaakt. Dit terwijl iedereen weet dat wij part noch deel hebben aan de Alphense schietpartij. Het is eerder de onder uw verantwoordelijkheid vallende politie die in die kwestie jammerlijk gefaald heeft.

U hebt achter ieders rug om een rammelend convenant met onze ook al niet te vertrouwen belangenbehartiger gesloten. Beiden hebt u de plank dermate misgeslagen dat van goeder trouw geen sprake meer kan zijn. U hebt bovendien het gore lef om behalve ons, ook de KNSA-bondsdirecteur uit te nodigen. De man die in de dagen voorafgaand aan de ALV alles in het werk heeft gesteld om de geplande voorstellen door de ALV heen te krijgen. De man die ons net als u, kennelijk kapot wil maken. Met hem willen wij voorlopig niet meer in één ruimte vertoeven, laat staan aan dezelfde tafel zitten.

Uw uitnodiging om ons einde met u te bespreken, legt u dus maar in de onderste bureaulade, samen met dat halfbakken KNSA-convenant. Wij zien u wel in de recht-bank. Zonder schadeloosstelling kunt u burgers hun legale bezit immers niet afnemen. En daar zal het op neer komen aangezien het door u zo geprezen KNSA management vanwege de ALV-uitkomst, het smerige werk voor u niet meer kan uitvoeren.

Ik zou Hoozeveld-kloon Duisterhof op de cc-lijst hebben gezet, net als meneer hoogweledelgeboren jonkheer Karel Greven. Die dacht eindelijk iets groots op zijn conductestaat te kunnen bijschrijven: een waarachtig convenant met een echte minister! Dat geeft nog veel meer status dan de bewindspersoon een walgelijk “Kaf & Koren” manifest aanbieden waarin duizenden sportschutters als Untermenschen, ongeschikt voor het grote Hoozeveldse ideaal, schaamteloos worden weggezet.

Ja, die Karel, die gauw op zijn teentjes getrapte KNSA-voorzitter; die schildert de KNSA-criticasters af als wolven in het bos. Liever heeft hij te maken met verstandige, wijze mannen. Olifanten, noemt hij hen en olifanten genieten zijn voorkeur. (Ik verzin het niet, lees Greven’s ondermaatse retoriek in Schietsport februari 2011.) Welnu, de critici die ik ken, zijn om te beginnen helemaal geen wolven maar kunnen, als het dan zo nodig moet, het beste beschouwd worden als...olifanten. Hoe dat zo? Omdat olifanten een heel lang geheugen hebben. Gecombineerd met een onhebbelijkheid om heel boos te worden als ze te lang getreiterd worden, mag Kakker Karel zich dus gerust zorgen maken over zijn positie in onze KNSA. Hij had er verstandiger aan gedaan om na zijn verpletterde afgang tijdens de ALV de eer aan zichzelf te houden en af te treden. Maar ja, dat wordt lastig als je kennelijk niet eens weet wat eer is. Of als Hoozeveld je even geen goede raad influistert.

De oproep die ik aan de verenigingsbesturen deed in mijn vorige columns, herhaal ik dus: Lees **alle** KNSA bestuursbulletins vanaf nu goed door en geef ze aan uw leden ter inzage. Niet langer in ongeopende enveloppe archiveren want tussen de slaapverwekkende items over btw teruggave, de temperatuur van de bitterballen in uw sportkantine en kernploeggezever, gaan ze wederom voorstellen verstoppertje onschuldig lijken, maar die, als u ze niet leest, laat staan actie op onderneemt, fataal voor de grootkaliber schietsport kunnen zijn. Want u gelooft toch allang niet meer dat ze alleen maar kleinkaliber karabijntjes en dynamische schutters weg willen hebben? Nee, heus, na wat er allemaal gebeurd is, is toch niemand meer zo naïef?!

PS: Er is wél een contributieverhoging van 5 euro per aangesloten schutter door de ALV geloodst. Levert het KNSA-management 200.000 euro per jaar op. Daarmee kunnen ze jurist en expert in verenigingsrecht mr. Kollen betalen. Die hebben ze kennelijk ingehuurd om een manier te bedenken waarmee de KNSA leden, de schietsportverenigingen dus, op een legale manier helemaal buitenspel kunnen worden gezet. Het meest geëigende trucje om het kleine restje democratie uit de structuur te bannen, is de zogenoemde “ledenraad” die tussen leden en bestuur wordt gearceerd en het management onaantastbaar maakt. Let maar eens op. Sta dit dus niet toe!