

Het Grote Niets

door prof. Willem W. Maduro

Acht jaar na het inwerkingtreden van de Circulaire wapens en munitie 2005, werd het daarin opgenomen **verplichte** lidmaatschap van de KNSA door de Raad van State (inmiddels bij herhaling) onrechtmatig verklaard. Een schending van de mensenrechten en van onze eigen Kaas-en-klompenland grondwet.

Deze uitspraken van de RvS (dec. 2012) hebben gevolgen voor alle overige buiten de schietsport bestaande constructies waarin de overheid verenigingen en overkoepelaars ronselt en onrechtmatige dingen laat doen. Denk aan de accountancy. Denk aan de huisartsen. Denk aan de verzekeringsbranche. Denk aan talloze gebieden in onze samenleving en maatschappij waar de overheid zogenaamd is teruggetreden en private partijen de kastanjes uit het vuur laat halen. Daardoor zelf veilig en comfortabel buiten schot blijvend voor hinderlijkheden als de WOB, verantwoording afleggen en democratische principes en beginselen van behoorlijk bestuur. Maar ik dwaal af.

Ideologie

Wat ik niet begrijp, is de nakende ontreding in Neder-schietland nu dat KNSA-monopolie van de baan is. Alsof dat een enorme ramp is. Alsof de Grote Leaders in Leusden die weliswaar stiekeme convenanten afsluiten, een "Kaf & Koren" manifest publiceren dat qua stijl en inhoud op een enge ideologie lijkt, en draconische certificeringsregels opstellen die hun leden dwingen tot het overtreden van wetten, te prefereren zijn boven simpele, best wel prettige vrijheid van denken en handelen. En van verenigen...

De sfeer roept bij mij parallellen op met slachtoffers van huiselijk geweld die weigeren aangifte te doen omdat ze te bang voor een onzekere toekomst. Want hey, iedere dag in elkaar gebeukt worden, geeft in ieder geval zekerheid en je moet maar afwachten wat ervoor in de plaats komt als die zekerheid wegvalt, nietwaar. Want natuurlijk zal jouw bestaan dan nog veel erger worden. Immers, je pa/man/vriend/loverboy ranselt je tenslotte voor je eigen bestwil af en niet voor zijn eigen plezier.

Het is het standaard excuus van lui met losse handjes.

Ja, heus, de Nederlandse schietsportcommunity begint zoetjes-aan her en der dit soort trekjes te vertonen. Met dank aan tomeloze indoctrinatie. Weet ik hoe lang waarschuwt het KSNA management voor een toekomst waarin de KNSA geen rol meer speelt. 'Voorwaar, ik zeg u: dan zal het helemaal bergafwaarts gaan met de schietsport!' Drie maal raden wie dit tot vervelends toe verkondigt. En kijk niet gek op als er in de buurt van die vent opeens zomaar een braamstruik in de fik vliegt.

Hersenspoelen. Trekpoppen in verenigingsbesturen in het zadel helpen en houden. Angst creëren, verspreiden en voeden. Een imaginaire vijand opvoeren; in dit geval de minister en zijn politie. Een eigen agenda erop nahouden, veinzend dat men het belang van de achterban aan het behartigen is. Het is een zeer herkenbare modus operandi.

Het gevolg van dit alles is dat de schietsportgemeenschap, met name het wapenbezittende deel ervan onzeker geworden door de verlossende uitspraken van de Raad en de manier vreest waarop het ontstane probleem nu opgelost gaat worden.

Welk probleem?

Ja, welk probleem eigenlijk? Er is namelijk helemaal geen probleem. Ik herhaal: Er Is Geen Probleem. Ja, er is wel een probleem ontstaan, maar dat ligt op het bordje van de ambtenaren die nieuwe wapenwet- en regelgeving moeten maken die dit keer *niet* de grondwet en het EVRM schendt.

Boeiend. Het is hun job. Keurig van negen tot vijf. Om jaloers op te zijn.

Futiel

Wanneer u straks bij het verkrijgen of verlengen van uw wapenverlof niet meer het KNSA pasje hoeft te overleggen (en eigenlijk ook geen lid meer van een schietvereniging hoeft te zijn), en uw wapen niet meer in een of andere discipline hoeft te passen, dan stort de wereld heus niet in. Dan vliegt de maan niet uit zijn baan. Dan raken eb en vloed echt de weg niet kwijt. Dan moet u gewoon belasting blijven betalen en blijft uw partner gewoon last van hoofdpijn in bed houden. En nog zo'n stel natuurwetmatigheden die zich niets aantrekken van iets futiels als een gesneuvelde rammelwet. Van 1919 tot 1989 was privé-wapenbezit gebaseerd op verdediging van het land en ondersteuning van het wettig gezag in tijden van oproer en oorlog. Niks geen schietsportverplichting. En hoeveel schietin-cidenten met sportwapens zijn er in al die jaren geweest?

Van 1989 tot 2005 was een verlofhouder, c.q. een schietsportvereniging, niet verplicht om KNSA betaallid te zijn. En is hierdoor in die periode onze samenleving door het oog van de naald gekropen? Was er al die jaren eigenlijk geen schietsport mogelijk? Waren er geen wedstrijden? Was er geen competitie? Ging een sport-schutter nog in 2004 naar zijn/haar vereniging en zat men daar maar een beetje radeloos rond te kijken omdat niemand

wist wat schietsport nu eigenlijk was en hoe die bedreven kon worden? Mensen, denk toch na. Voordat er gps kwam, wisten we ook ons vakantieadres te vinden. Was de reis vaak net zo leuk als het arriveren. Voordat mp3 en Spotify kwamen, konden we ook muziek luisteren. Dikwijls warmer van klank. En voordat het KNSA management begon te verkondigen dat er zonder hen geen schietsport kan bestaan, was er gewoon schietsport. Al jaren. En nog iets: zeggen dat het behartigen van schietsportbelangen je kerntaak is, is één. Aantonen dat je dat doet, is vers twee. Nee, dan doel ik niet op het bedenken van oplossingen, gevolgd door bijpassende problemen en vervolgens zeggen dat je het maar weer mooi opgelost heb voor de sportschutter. Die trucs zijn zo aandoenlijk transparant dat je er eigenlijk om moet lachen. Maar dat doen we niet omdat het op kosten van 40.000 sportschutters gebeurt.

Schoenmaker, blij bij je leest...

Niet alleen de ontwikkelingen die ik dikwijls in mijn columns bespreek, bevestigen het onvermogen van met name het KNSA-bonds-bureau om iets zinnigs aan de schietsport, de beleving daarvan en de prestaties daarin, bij te dragen. Ook, of beter juist in de disciplines die men zo hoog in het vaandel en het mission statement heeft staan - Lucht, Kleinkaliber en Kleiduiven - wil het maar niet vloten. Er is bijvoorbeeld altijd gelazer in de kernploegen. En Nederlandse sportschutters worden op internationale

"...Hersenspoelen. Trekpoppen in verenigingsbesturen in het zadel helpen en houden. Angst creëren, verspreiden en voeden. Een imaginaire vijand opvoeren; in dit geval de minister en zijn politie. Een eigen agenda erop nahouden, veinzend dat men het belang van de achterban aan het behartigen is. Het is een zeer herkenbare modus operandi."

toernooien te vaak slecht voorbereid met nieuwe regels geconfronteerd omdat ‘Leusden’ te vergeten is deze uit het Engels te vertalen. De jeugdtrainer die in zijn bloetje op het internet poseerde alsmede de recente soap rond de kansrijke vijfkamper, onderschrijven de stelling dat het KNSA management zich veel te veel met wapenbezit en de onrechtmatige controle op verenigingen bezighoudt, in plaats van met het domein waarin het zich uitsluitend zou moeten bewegen: de schietsport, sportprestaties en sportschutters. Animeren, faciliteren, propageren. Laat werk dat de overheid behoort te doen, maar aan de overheid over. Wat dacht je dáár van, KNSA management?

Gebakken lucht

Vandaar dus die wedervraag: Wat heeft de KNSA tot nu toe voor de sport, in het bijzonder voor grootkaliberschutters gedaan? Ik zeg u: niets dat er werkelijk toe doet. Wedstrijden worden niet door de KNSA maar door schietverenigingen zélf georganiseerd. Zie de talloze clubcompetities, zie regionale kringwedstrijden, zie het ontwikkelen van nieuwe ideeën als Service Pistol en PG100. Allemaal sportieve activiteiten die de schiet-sportcommunity zelf wel voor zijn rekening neemt, dank u. Ontwikkelingen die pas de aandacht van ‘Leusden’ trekken zodra ze succesvol worden. Dan komt men binnengebangerd met veel poeha, veel ondeskundigheid en veel rammelende regeltjes die daarvan getuigen. Men keurt een nieuwe discipline overigens pas goed nadat men hem afgestemd heeft met de overheid. Te zot voor woorden. Alsof sportschutters inderdaad weleens de samenleving kunnen gaan bedreigen. Man, man, man.

Doe het zelf maar eens

En de talloze ‘‘KNSA’’ Nederlandse Kampioenschappen dan? Hé jôh, laat me niet lachen. NK's worden al net zo hard georganiseerd door verenigingen en hun leden. Het echte zware, met je poten in de modder-werk wordt door vrijwilligers van de organiserende clubs gedaan. Inschrijven, baanindelingen en -roosters maken, schijven prepareren en wisselen, danwel de electronica in de bedrijf houden. Tellen, vragen beantwoorden, de matches ordelijk laten verlopen, de deelnemers hartelijk ontvangen en briefjes, de kas bijhouden, de licenties checken. En nog een dozijn klusjes die ik nu vergeet maar die op zo'n dag of weekend wel gedaan moeten worden. Organiseer zelf maar eens een schietwedstrijd, dan weet u wat er allemaal bij komt kijken. En dan heb ik het nog niet eens over dynamische disciplines. Chapeau voor de mannen en vrouwen van APS, NPSA, DSC, DWSA en nog wat sportschutters die met authentieke hartstocht hun dynamische, in organisatorisch opzicht zéér complexe matches organiseren. (En juist zij moesten geofferd of als kaf weggezet worden, weet u nog?) En ook petje af voor de talloze verenigingen die met hun ‘open’-matches heel veel sportschutters heel veel plezier bezorgen. Ik denk dan aan het EPP circuit en aan SV Militair Wapen Nederland die al 25 jaar de uiterst succesvolle competitie in ‘militaire’ disciplines organiseert. En ik denk aan de ERA, aan IRC en aan de toen nog prille long range beweging die fantastische matches organiseerden op ISK Harskamp. Ook zij gingen voor de schietsport letterlijk voor dag en dauw al voor op pad om hun evenement voor te bereiden en deelnemers iets waardevols te bieden. Daar, bij de verenigingen, op de schietbanen, in de kantines, bij de schutters thuis; dáár zit de schietsport, beste beleidsmakers. In Leusden staan alleen wat computers, een stel bureau's en lullige vergadertafels. Bemensd

“...Ik zeg niet dat het KNSA management persoonlijk het klimaat in de sport heeft verziekt en voor de dramatische leegloop her en der verantwoordelijk is, maar in ‘de KSNA schept het klimaat waarin de schietsport kan gedijen...’ gelooft ondertussen niemand meer. Eerder in het tegenovergestelde.”

“...Daar, op de schietbanen, in de kantines, bij de schutters thuis; dáár zit de schietsport, beste beleidsmakers. In Leusden staan alleen wat computers, een stel bureau's en wat vergadertafels. Bemensd met personeel dat onder geen voorwaarde zelf sportschutter mag zijn.”

met personeel dat onder geen voorwaarde zelf sportschutter mag zijn. Ik verzin het niet. Geen wonder dat er nauwelijks sprake is van een grass roots achterban.

Ze zijn overal om ons heen!

Natuurlijk beseft men in Leusden heel goed dat de zaak weleens kan gaan kantelen. Het gerucht wil dan ook dat het KNSA management al bezig is met een exit strategie: terugtrekken naar de veilige ‘Lucht, kleinkaliber en kleiduiven’-omgeving. Dat zou betekenen dat men van 40.000 aangesloten betalende, krimpt naar een krappe 15.000 mannen, vrouwen en vooral kinderen en pubers. Geen probleem

als je je operating costs evenredig kunt terugbrengen (veel kleinere oplage van het bondsbladje, veel minder administratief personeel, veel lagere overhead) en gelijktijdig de afdracht aan de KNSA van de huidige pakweg 45 euro opschroeft naar, zeg 65 euro. Dat is helemaal zo gek niet in de sportbondwereld. Word lid van bijvoorbeeld de KNMV en je betaalt 60 euro per jaar. Een tanende bond die trouwens ook niet goed weet hoe de belangen van de aangesloten leden te behartigen. En die eveneens het sportlicentie-monopolie heeft en rijopleidingen accrediteert. Ha, er is nóg een overeenkomst: ook op het bondsbureau van de motorsportbond werkt een Duisterhof. Joyce, om precies te zijn. Zelfde woonplaats. Hela, worden hier de contouren van een sportbonden-infiltrerende clan zichtbaar?! Moeten motorrijders binnenkort ook een VOG tonen? Worden bepaalde motoren ongewenst verklaard? Wordt Hells Angels straks gecertificeerd? Dit laatste is maar scherts, natuurlijk. Hoewel? In Neder-regeltjesland kijk je nergens meer gek van op.

Niets

Welke zaken van wezenlijk belang de KNSA voor de schietsport en de sportschutters doet of heeft gedaan, wordt pijnlijk duidelijk zodra de KNSA besluit daarmee te stoppen: niets. En niets is niet over te nemen en niets kan door niemand gemist worden. Schietverenigingen bestonden ook al voordat het KNSA management in 2005 de alleenheerschappij kreeg, en bij veel clubs was de sfeer toen stukken beter. Ik zeg niet dat het KNSA management persoonlijk het klimaat in de sport heeft verziekt en voor de dramatische leegloop her en der verantwoordelijk is, maar in ‘de KSNA schept het klimaat waarin de schietsport kan gedijen...’ gelooft ondertussen niemand meer. Eerder in het tegenovergestelde.

De boel verdraaien en mooi weer spelen, daar is men goed in in Leusden. Zo viert men dit jaar het 125 jarig bestaan terwijl het in werkelijkheid hooguit 50 jaar is. Hoe zielig ben je dan eigenlijk? En hebbie niks anders te doen?

Als het KNSA-management geen zin heeft een sportbond te leiden, dan is dat maar zo. Dag, Sander en je hofhouding. Vergeet je Klankbord niet mee te nemen. Jullie hebben als monopolist een gouden kans gekregen maar niet met die weelde kunnen omgaan. Jullie hebben er niets van gebakken. Niets.

Boos!

Was ik boos tijdens het schrijven van deze column? Nou, reken maar. Het KNSA

management is inmiddels de politiek aan het bewerken en staat toe dat in de dialoog en in het debat legale wapenbezitters op één hoop worden gegooid met criminelen. Zie mijn column ‘Desperado's’ op www.ak56.nl. En wordt ook boos!