

REGELNAZI'S EN DE VRIJE KEUS

door prof. Willem W. Maduro

De mail-inbox van de AK56-redactie stroomde vol na publicatie van mijn column "De klap onder monopolybord". Hierin vermeld ik dat Bijzondere Wetten Arnhem als eerste sportschutters zonder KNSA licentie een wapenverlof heeft uitgereikt. Een en ander in navolging van de uitspraken van de Raad van State waarin de verplichte aansluiting bij de sportbond onrechtmatig is verklaard.

De column leverde dus de nodige reacties op, die door onze hoofdredacteur werden gebundeld en naar mij geforward. Eén reactie* is opmerkelijk:

Beste redactie,

Ik heb zojuist de column van professor Maduro gelezen over de klap onder het monopoly bord. Hulde, hulde, hulde....

Dik aangezet met het concentratiekampsyndroom maar de werkelijkheid is prozaïscher en pragmatischer. Bijvoorbeeld bij mijn cluppie, waar ik secretaris ben. Wij zijn echt, tot in het diepst van ons DNA, voor veiligheid, voor de sociale cohesie die goed verenigingsleven biedt, voor het plezier dat schietsport je geeft en velen van ons deden al zonder verplichting aan wedstrijden mee. Maar we zijn tot in het merg van onze botten tegen onzinnige verplichtingen, tegen onzinnige regels, tegen maatregelen voor de Bühne en tegen de ondemocratische en manipulatieve manier waarop de KNSA bestuurt. Kortom, we zijn anti-KNSA. Maarrrrr.... we zijn wel voorzichtig en we hebben helemaal geen zin in gedoe. Wij hebben dus onze KNSA afdracht van dit jaar nog even vastgehouden en we kijken de kat uit de boom.

Als er wat meer duidelijkheid is, en die lijkt er door de handelswijze van Bijzondere Wetten Arnhem ook te komen, dan beleggen wij een Algemene Ledenvergadering waarop wij waarschijnlijk afscheid gaan nemen van de KNSA. Mocht een meerderheid van de leden tegen zijn (99% is dat niet) dan zouden wij als bestuur opstappen.

Dus geen concentratiekampsyndroom, maar calculatie. Want mocht Ivo Opstelten nog een mismakkt konijn uit zijn hoed toveren, en moeten we KNSA lid blijven, dan doen we dat op zo'n manier dat we zoveel mogelijk onder de radar blijven en binnen de grenzen van de wet zoveel mogelijk ons eigen ding doen.

Maar now for something complete else. Or not.

Waar we als bestuurders van mijn signatuur tegenaan lopen is de verschijning van regelnazi's. Bij heel veel verenigingen is er een type bestuurslid door gebrek aan gewicht boven komen drijven die niet alleen de regels tot heilig verklaart, maar in een eigen, nog strengere interpretatie met verbazingwekkend enthousiasme uitvoert. The Lucifer Effect, Stanford Prison Experiment, Milgrams Experiment; je weet het; als een autoriteit zegt dat je moet martelen, dan gaan de meeste mensen martelen. Diezelfde NSB-mentaliteit vind je nu binnen heel veel schietverenigingen. Mannen die thuis nog niet mogen zeggen wat er op tafel komt, roepen nu dat schutters die hun stempels in de laatste drie maanden van het jaar maken, hun verlof zouden moeten inleveren. Er is zelfs een club waar iedereen verplicht met een soort van ID kaart moet lopen om de introducees te kunnen herkennen.

'Je MOET je kaartje dragen!'

'Waarom, je kent me toch al jaren?'

'Omdat iedereen het moet, dus jij ook.'

En wat dacht je van het antwoord van een bestuurslid daar, toen hem gevraagd werd wat hij doet als hij constateert dat een lid niet aan de vijf verplichte interne competitie-wedstrijden heeft meegedaan.

'Dan bel ik Bijzondere Wetten en geef ik dat door.'

Walgelijk, en wat een verradersvolkje zijn we aan het worden.

Regelnazi's denken niet na over het doel en nut van een regel, de regel

wordt een doel op zichzelf, en het 100% handhaven de heilige graal. In plaats van ruimte te laten, worden andersdenkenden gedwongen om niet alleen de onzinnige regels van nu (interne competitie, .22 voor eerste jaar en introducees enzovoort) maar ook nog de zelfbedachte regels te volgen. Er is bij heel veel verenigingen een heel onaangename sfeer ontstaan. Ik ben er de afgelopen tijd niet vrolijker van geworden. Ik hoop van harte dat de keus om geen KNSA club te zijn een echte keus zal zijn, de actie van BW Arnhem is heel hoopgevend, maar zo optimistisch als jullie ben ik nog niet. Vriendelijke groet,

G.P. te A.

Zo, dat was lezer G.P. die enkel voor de gezelligheid even langskwam...

Goed, het is momenteel niet echt leuk in Neder-schietland. Maar laten we gewoon het hoofd koel houden en niet in zak en as gaan zitten. Want wat is er nu helemaal aan de hand? Een vereniging die bij de KNSA aangesloten is, kan dat toch gewoon blijven? Wil de meerderheid van de leden mee blijven doen met KNSA competities en ranking? Lekker doen toch. Dit is juist de essentie van waar het allemaal om begonnen is: *vrijheid* van vereniging. U mag gewoon weer zelf besluiten nemen. *Kiezen* om gecertificeerd te zijn. *Kiezen* of u door de KNSA opgeleide auditoren onaangekondigd uw vereniging wilt laten controleren op naleving van de certificeringseisen. *Kiezen* of u per lid 37 euro per jaar wilt afdragen. *Kiezen* of u de wet- en regelgeving betreffende privacy van uw leden wilt overtreden. *Kiezen* voor de KNSA-verzekering of voor een pakket dat iedere assuradeur u ook kan leveren. Enzovoort.

Kiezen dus. *Vrijheid* dus. Het lijkt wel alsof sommigen dat heel beangstigend vinden. Alsof er vóór het acht jaar durende schrikbewind geen schietsport mogelijk was. Alsof in de afgelopen acht jaar het dankzij het KNSA management alleen maar beter is geworden. Ik denk dan aan het afsluiten van achterbakse convenanten met de overheid. Het liegen tegen onderzoeksraden. Het royeren van individuele schutters vanwege het hebben van een mening. Het uitsluitend propageren en ondersteunen van Lucht, Kleinkaliber en Kleiduiven-disciplines. Het dossier "Gilden". Het opstellen en publiceren van het misselijkmakende Kaf & Koren manifest, met een trots en enthousiasme alsof discrimineren en segregeren morgen uit de mode kunnen raken. Het eerst omarmen van de dynamische disciplines en de daarbij behorende wapens, en ze enkele jaren later een mes in de rug steken.

Allemaal gedragingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen acht jaar. Gewoon omdat het kon. Gewoon omdat het KNSA management onbepaalde macht had.

Nu, als er sportschutters zijn die dit tot hun eigen cultuur en gedachtengoed willen rekenen, soit. Zolang zij maar niet gaan janken om sportschutters die het allemaal beu zijn en voorlopig niets meer met de KNSA te maken willen hebben. Dat mag, daar is niets gek aan, dat is een grondwettelijk verankerd recht. Beangstigend? Nou, niet echt.

Dat de wetgevers en beleidsmakers er veel meer problemen mee hebben, zal u een zorg zijn. De impasse die in de regelgeving ontstaan is, is aan henzelf te danken. Bovendien: voor het veroorzaken én voor het oplossen van de chaos worden ze betaald en er is door experts van buitenaf geheel gratis al een uitstekend alternatief voorgesteld, eentje dat geen enkele (grond-)wet overtreedt en ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet schendt: het hanteringsverlof. (Zie mijn column van augustus 2013.)

Ik ben benieuwd of en zoja welke van de betrokken partijen over zijn eigen schaduw kan stappen.

*Noot: De reactie is ingekort.