

SHOWDOWN

Deze column is alleen op www.ak56.nl gepubliceerd.

door prof. Willem W. Maduro

Met stijgende verbazing heb ik op overwinteradres in de Middellandse Zee de gebeurtenissen in het november-gure Nederland gevolgd. Laat ik bij het begin beginnen.

De Alphense massamoordenaar kreeg een wapenverlof terwijl het bij de overheid bekend was dat dit joch niet spoorde. Met zijn wapens beging hij vervolgens een gruwdaad. Hoe het mogelijk was dat het suïcidale, blowende, geestenstemmen recordende joch een wapenverlof had gekregen en hoe hij dus kennelijk ook (nog) een KNSA licentie bezat terwijl die in een eerder stadium van de historie ingeleverd had moeten worden, is een van die Hollandse mysteries die misschien ooit, over een jaar of 25, wanneer de werkelijke verantwoordelijken niet meer aan te pakken zijn, uit de doeken zal worden gedaan. Voorlopig draaien betrokken partijen om die hete, zeg maar zinderend-cruciale brei heen en wentelen ze al spindoctorend de schuld af op 40.000 sportschutters.

(Lees ik zojuist in de digitale krant dat de politie verstrekken van het verlof aan Van de Vlis mogelijk (*mogelijk!*) is gebeurd vanwege de veel te hoge werkdruk en ziekteverzuim. Wordt hier dan eindelijk *-mogelijk* - toch een boetekleed aangetrokken? Heeft iemand soms mijn column in AK56 Wapenmagazine nr.124 gelezen?..)

Vanaf het allereerste begin, dus direct na de moordpartij, probeert men de schuld bij de betrokken schietvereniging te leggen. Voor het primaire wapen dat Van der Vlis bij het moorden gebruikte, had de vereniging nooit een bestuursverklaring mogen afgeven omdat het zogenaamd in geen enkele discipline paste. (Zie enkele van mijn vorige columns.) De aantoonbare onjuistheid van die bewering kostte ondermeer de secretaris van de KNSA, Wim Roelink, de kop. Hij weigerde namelijk om in belang van de KNSA, tegen de autoriteiten en de rest van de wereld over dat gewetste te liegen.

Maar zoals bekend is het KNSA-management rancuneus, heeft het een goed geheugen en een lange arm...

Afknijpen

Goed, schakelen we nu dan naar november 2014. Het afknijpen van die 70.000 meest gescreende Nederlanders is alleen maar erger geworden. (Ja, ook de jachtcommunity moet er inmiddels aan geloven.) Het gehate KNSA monopolie is echter inmiddels door de Raad van State onrechtmatig verklaard maar is door de twee-eenheid "Justitie-KNSA" ingeruild voor een verplichte certificering. Die certificering maakt onderdeel uit van een dramatisch slecht in elkaar geknutselde Circulaire wapens en munitie en het onderuit halen ervan is slechts een kwestie van de procedures doorlopen (die nu al maximaal door de overheid worden gerekt) en uiteindelijk weer voor de Raad van State belanden, subsidiair het Europese Hof zullen eindigen. Dat weet iedereen. Dat weten dus ook de minister van Veiligheid & Justitie en zijn ambtenaren die voor betreffende wet- en regelgeving verantwoordelijk zijn en dus werkt men koortsachtig aan nieuwe, krachtiger wetgeving waar geen moedertjelijf meer tegen opgewassen is. Het voorstel daartoe ligt reeds bij de 2e Kamer maar kan inmiddels al op stevige oppositie rekenen.

"...Voorlopig draaien betrokken partijen om die hete, zeg maar zinderend-cruciale brei heen en wentelen ze al spindoctorend de schuld af op 70.000 legale wapenbezitters..."

"...Plus en min onder hoogspanning zo dicht bij elkaar brengen, is vragen om meer moeilijkheden dan je lief is..."

De Steeg

Om het wetsvoorstel een veel dringender, dwingender en dramatischer karakter te geven, wederom met "Alphen aan den Rijn" als Leitmotiv, gekoppeld aan de insteek dat het schietsportwereldje uit cowboys bestaat, was daar opeens, precies op het juiste moment, de door SBS6 gecontracteerde Alberto Stegeman. Deze "under cover" journalist moet een X-aantal keer per seizoen de SBS-zendtijd op zondagavond vullen met bewegend beeld en geluid. Het laat zich aanzien dat daartoe "De Steeg" geen moeite heeft zich voor het karretje van de overheid te laten spannen. Al eerder wist hij ondermeer door te dringen tot het op Schiphol-Oost geparkeerde vliegtuig van Hare Majesteit en tot de Koninklijke Stallen te Den Haag. Ook toen waren landelijke verontwaardiging, Kamervragen, strengere veiligheidsmaatregelen enzovoort, het gevolg. Okay. Mooi. Fijn. Whatever.

Herkenbaar patroon

Wie gelooft dat Stegeman en zijn redactie niet vanuit een bepaalde hoek over deze "wantoestanden" worden getipt, gelooft nog in sinterklaas en begrijpt niet hoe zogenaamde onderzoeksjournalistiek anno 2014 tot stand komt. Ik weiger in ieder

geval te geloven dat een camerateam ongemerkt de Koninklijke Stallen kan binnendringen zonder dat men inside info over de beveiligingsprocedures heeft gekregen. Met alleen een lullig bestelbusje en een lachwekkende vermomming om bewapende, alerte marechaussees te misleiden? Nee, daar trappen alleen schietclubs in, sportverenigingen die zich van geen kwaad bewust zijn en nooit gedacht kunnen hebben de attenties van Stegeman en diens tipgevers in de nek te krijgen. Met het beoogde gevolg: verontwaardiging in de media, Kamervragen, roep om strengere veiligheidsmaatregelen.

Begint er al iemand een patroon te herkennen of ben ik de enige? En ben ik dan ook de enige die het vreemd vindt als een brandweerkorps stiekem zelf huizen zou gaan aansteken en met opzet zou laten affikken, met als doel een nieuwere, rodere ladderwagen te krijgen? 'Want kijk nou eens wat er anders gebeurt!..'

Een van de in de undercover reportage over "foute" toestanden, op tv geschandpaalde verenigingen, is Sv 't Groene Hart. Voorheen SV Dagschutters, de vereniging waar vader en zoon Van der Vlis lid van waren. De vereniging waar Wim Roelink inmiddels voorzitter van is. Wim? Roelink? Ja, weet u nog, die Roelink van de kolom hiernaast?

O jee. Plus en min onder hoogspanning zo dicht bij elkaar brengen, is vragen om meer moeilijkheden dan je lief is. Lees verder.

Prof. Smalhout

De vereniging zal voor straf niet door de KNSA gecertificeerd worden. Hadden ze zich daar in het veenachtige, waterrijke groene hart maar aan de KNSA regels

moeten houden. Eigen schuld, dikke bult.

Deze tangbeweging leek eventjes compleet. Wederom de aandacht afgeleid en op de vereniging waar de moordenaar lid van was, gevestigd. Wederom legale wapenbezitters in een bedenkelijk daglicht gezet. En eindelijk die Roelink een tik op zijn vingers.

Maar dan nemen de gebeurtenissen een andere wending. De vete tussen de

KNSA en Sv 't Groene Hart gaat helemaal niet (alleen) om het al of niet te losjes hanteren van een regeltje, nee, niemand minder dan prof. Bob Smalhout, gevierd medisch specialist en bekendste columnist van dagblad De Telegraaf, Neerlands grootste krant, blijkt de spil te zijn. De prof is gekend wapenliefhebber en heeft enige jaren geleden een beetje verkeerde spullen in huis gehad en heeft er een beetje verkeerde dingen mee gedaan. Niks samenleving-bedreigends, maar wel van dien aard dat u, ik of welke andere gewone sterveling dan ook, nooit het wapenverlof meer zou hebben teruggekregen. Maar dat heeft de populaire Smalhout op wonderlijke wijze dus wél, bijna net als Tristan van der Vlis destijds. Dit keer weigert de KNSA echter de ingetrokken licentie terug te geven (daar trappen ze niet weer in!) en sommeert men Sv 't Groene Hart lid Smalhout te royeren. Zo niet, dan kan men iedere kans op certificering wel vergeten.

Het blijft zich herhalen

De leden van Sv 't Groene Hart hebben zich thans achter hun professor en achter hun bestuur geschaard. Smalhout wordt niet geroyeerd. Kom maar op, KNSA.

Ziet u de parallellen? En de ironie? Ziet u ook hoe hier het dan wel, dan niet en dan weer wel hanteren van al of niet rechtmatige regeltjes vooral door partijen die het hardst schreeuwen dat sportschutters en wapenbezitters de regeltjes niet volgen, voor de meeste ellende zorgt? Alweer!

Er is trouwens nóg een overeenkomst met het recente verleden, namelijk met wat SV De Bunker is overkomen. Ook die vereniging werd enkele jaren geleden door het KNSA management opgedragen een bepaald lid eruit zu schmeissen. Pardon, te smijten. Ook die vereniging weigerde dat en bracht de wantoestand in de wapenwet- en regelgeving voor de Raad van State. En sloopte aldus het verplichte KNSA lidmaatschap. (...En worstelt nog steeds met de gevolgen daarvan, maar daar hoort u later meer over.)

Dit keer neemt het KNSA management het op tegen een veel grotere vereniging, met veel meer leden en een voorzitter die jarenlang KNSA-insider was. De spil van het conflict is dit keer een man van aanzien. Een man met kennelijk vrienden in het justitiële circuit die ertoe doen.

Wat het einddoel lijkt te zijn, wie er de regie nog in handen heeft?...Uw gok in deze is net zo waardevol/waardeloos als de mijne. Het lijkt eerlijk gezegd nergens meer over te gaan; een fraaie weerspiegeling van een groot deel van de huidige wapenwet- en regelgeving, trouwens. Het grillige lot heeft ervoor gezorgd dat dezelfde partijen als die direct na de schietpartij tegenover elkaar kwamen te staan, nu wéér in de ring zijn gestapt. Van de eerste keer heeft kennelijk niemand iets geleerd.

Showdown

En nu, december 2014, nadert de showdown. Niet om noentijd, als de zon het hoogst staat, maar om exact 00.00 uur, 1 januari 2015. Vanaf dat moment is Sv 't Groene Hart een niet-KNSA gecertificeerde schietvereniging en dienen de leden die niet bij een andere vereniging zijn aangesloten, hun wapenverlof in te leveren. ...Of niet, natuurlijk, want in deze soap heeft iedereen zichzelf en elkaar de hoek ingeverfd.

KNSA management, politie Haaglanden (aangestuurd door het ministerie) en schietsportvereniging 't Groene Hart zijn door de gebeurtenissen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Alweer. De overheid heeft de prof zijn verlof teruggegeven maar moet Sv 't Groene Hart per 1 januari 2015 conform instructies van hogerhand, keihard aanpakken, want geen KNSA certificering. Sv 't Groene Hart heeft zich publiekelijk luid en duidelijk achter Smalhout geschaard en diens lidmaatschap tot breekpunt verklaard. Duidelijker kan niet. En het KNSA management tot slot stelt dat het maar een zootje is daar in Nieuwkoop en dat men de geplaagde professor zelfs op de zwarte lijst heeft geplaatst. Hij lid van een schietvereniging, dan die vereniging geen lid van de KNSA en geen kans op certificering.

De inzet is hoog

Dit gaat minstens één grote verliezer opleveren. Als politie Haaglanden de belegerde schietvereniging de wapenverloven niet afneemt, stort het certificerings-verhaal al in elkaar voordat de Raad van State de kans krijgt het onrechtmatig te verklaren. Geeft daarentegen de KNSA de professor diens licentie terug, ook dán faalt de constructie en verliest het KNSA-management voor altijd en eeuwig het gezicht. In beide scenario's kunnen trouwens flink wat andere schietverenigingen weleens hun kans schoon zien en uit de KNSA stappen.

Als tot slot Sv 't Groene Hart de rug niet recht weet te houden, verliest niet alleen voorzitter, reserve-officier, advocaat en hulprechter Wim Roelink alle waardering en status in Neder-schietland, maar laten ook de vele hon-

derden aangesloten leden zien dat ze zwichten voor andere belangen dan behoud van eer, het gestand doen van een gegeven woord en het nobele "Eén voor allen, allen voor één"-principe.

Binnenkort in Theater Nederschietland, de ontknoping.

“...Het lijkt eerlijk gezegd nergens meer over te gaan; een fraaie weerspiegeling van een groot deel van de huidige wapenwet- en regelgeving, trouwens...”

Schoolplein

Tot slot nog dit: is er iemand die nog nadenkt over wat dit soort verbeterde loopgraaf-gevechten, waarin het KNSA-management iedere keer weer een hoofdrol speelt, voor gevolgen heeft voor de *sportbond* KNSA? Of ben ik ook hier de enige die niet begrijpt waarom de leden deze misselijkmakende schoolplein-knokpartijtjes niet met harde hand uit elkaar trekken en desnoods de aanstichter(s) ervan op zijn minst voor langere tijd schorsen?

Met regelnazi's en bepaalde moraalridders aan je zijde heb je geen volgend schietincident meer nodig. Op de huidige manier gaat het ook wel kapot.

GRENS is bereikt

GRENS. Een samenwerkingsverband van enkele experts en insiders in Neder-schietland die de koppen bij elkaar hebben gestoken. U kunt hun werk vinden op www.grens.org.

Het eerste document van importantie en wetenschappelijke kwaliteit is hun "Oproep tot verbetering stelsel Wapens en Munitie". Het is een manifest, een aanklacht die over de onwerkbaar geworden Wet wapens en munitie en de daaronder gearpeneerde Regeling en Circulaire gaat. GRENS is geen KNSA bashend, noch overheid-schoppend verband, integendeel. In hun Oproep wordt het Hanteringsverlof gepresenteerd als alternatief voor de huidige smörgasbrot aan wet- en regelgeving waarin onuitvoerbare (in velerlei opzichten) certificering tot bijna elke prijs tot stand moet komen.

GRENS staat voor Grondrechten en Schietsport. GRENS heeft zijn Oproep tot verbetering stelsel Wapens en Munitie eind november 2014 in een open brief aangeboden aan de 2e Kamercommissie Veiligheid en Justitie. Binnen afzienbare tijd wordt de "Oproep tot..." door deze commissie behandeld. Juist op tijd, zo lijkt het, omdat een volgend project, de aanpassing van de Wet wapens en munitie, zo mogelijk nóg meer gevaren inhoudt voor de sportschutter en legale wapenbezitter. Denk alleen maar aan de onheilspellende vaagheid rond de voorgestelde e-Screener psychologische test alsmede de onbepaalde bevoegdheden die de minister voor zichzelf wil creëren om zo hem dat uitkomt, maatregelen van bestuur te treffen die niet door het parlement goedgekeurd hoeven te worden. GRENS en hun "Oproep tot..." vindt u dus op www.grens.org.

Houd de GRENS site in de gaten, mensen. Het kan op korte termijn best weleens zo zijn dat men uw hulp gaat invoeren.